

## Klassieke Talen

Zoals de andere vakken, zal Latijn je helpen om geleidelijk aan als mens meer volwassen te worden. Dat kan je bereiken door het contact met de taal zelf, maar ook door het bestuderen van de levenswijze, de denkwereld en de kunst van de Romeinen.

Het Latijn, dat aan de basis ligt van andere talen, zal echt verrijkend inwerken op je kennis, inzicht en beheersing van de moderne talen.

Door het rechtstreeks contact met de teksten zal je de fijne taalschakeringen en de onderlinge samenhang uit deze teksten halen: dus geen saai opdreunen van verbuigingen en vervoegingen, maar een geleidelijke kennismaking met de taal als taal, en dat via Latijnse teksten zelf.

Je zal echter niet alleen de taal leren, maar ook vertrouwd geraken met de oude culturen, d.w.z. hoe de Romeinen leefden en dachten. Zo kom je in contact met een beschaving en een manier van leven die de grondslag vormen voor onze Westerse samenleving. Een beschaving die zeer veel heeft verwezenlijkt, maar die we ook aan een ernstig onderzoek zullen en moeten onderwerpen.

Zo ga je stilaan inzien hoe de Romeinse levenswijze overeenkomt en tevens verschilt van de onze. Dat leert je over je eigen levenswijze nadenken en ze evenwichtiger beoordelen.

Alleen wie in het eerste jaar Latijn volgde, kan deze optie in het tweede jaar voortzetten. De resultaten van het eerste jaar geven ongetwijfeld een goede aanduiding hiervoor. Je zal al wel gemerkt hebben dat een zekere taalvaardigheid en een goed geheugen nuttig zijn.

In het derde jaar secundair onderwijs blijven alle studierichtingen mogelijk.